



*Kitty van Bussel, coördinator van stichting Vluchteling als naaste.*

## Van iedere parochiaan een tientje?

Ze is geboren en getogen in Stiphout en woont al weer heel lang in Mierlo-Hout. Ze is coördinator van Stichting "Vluchteling als Naaste" en tevens oprichter van deze Helmondse stichting. Ze was ooit "Helmonder van het Jaar" én werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van oranje Nassau voor al haar vrijwilligerswerkzaamheden: Kitty van Bussel- van Duijnhoven. Natuurlijk was ze bereid haar werkzaamheden voor 'haar' stichting toe te lichten voor een

publicatie in de Damiaan. Ze is namelijk bezorgd over de financiën van de stichting, omdat zij het alleen moeten doen van giften en donaties.

### Vluchteling als naaste

Kitty vertelt in het kort over hoe zij is gestart. Ook op de website [www.stvan.nl](http://www.stvan.nl) wordt het verhaal verteld over het ontstaan van haar stichting. "Het startte vanuit het geloof. Het evangelie zet ons aan om onze medemens te helpen. In 1998 kwamen wij met

een groepje gelovigen bij elkaar om te praten en te bidden voor de mens in nood. We werden geïnspireerd door de St. Egidiusgemeenschap, die zich overal ter wereld inzet voor armen en minstbedeelden. Onze stichting erkent hierin ook de vele vluchtelingen. Soms zijn het Christenen die hun land zijn ontvlucht, of wegens onvoldoende bewijs zijn uitgeprocedeerd. We begeleiden deze mensen, vangen ze op, helpen ze met onderdak, verstrekken hen eten, kleding en medische zorg en helpen met het verkrijgen van verblijfsdocumenten. We begeleiden ze ook als ze vrijwillig teruggaan naar hun geboorteland. We hebben met behulp van advocaten al 300 verblijfsdocumenten kunnen regelen. Als coördinator ben ik de spin in het web. We werken allemaal als vrijwilliger voor de stichting, dus niemand wordt betaald. Alle gelden worden besteed aan de opvang van deze vluchtelingen."

### Donaties zijn erg welkom

Veel vluchtelingen heeft zij ook uit-

genodigd om naar de kerk te komen. "Als deze mensen het land moeten verlaten, proberen we ze te begeleiden. Ze kunnen immers beter vrijwillig terugkeren, dan gedwongen. We nemen dan contact op met het land van herkomst en kijken of ze daar een veilig onderkomen hebben. Soms geven we ze iets mee, waardoor ze daar hun eigen bedrijf kunnen beginnen en daarmee geen armoede meer hoeven te ervaren. We willen hen graag een menselijk bestaan geven. We begeleiden ze nog een jaar lang. Hoewel we allemaal onbezoldigd werken, kost de stichting natuurlijk wel geld: geld voor de opvang, advocaatkosten, leeges, huur van het pand, dus donaties zijn van harte welkom. Vroeger hebben we gelden ontvangen vanuit de gemeente, maar deze is ermee gestopt, zodat we alleen nog giften en donaties krijgen van andere fondsen. Als nou iedere parochiaan een tientje zou storten...." mijmert ze. De donaties zijn ook aftrekbaar voor de belastingdienst, ze zijn immers een ANBI-stichting. Wie de stichting een

warm hart toedraagt kan storten op NL67 RABO 018 105 8758 t.b.v. donaties en giften.

### We moeten handelen vanuit ons hart

Kitty weet met haar optimisme en haar geloof de vrijwilligers te motiveren. "We moeten handelen vanuit ons hart. We moeten handen en voeten geven aan ons geloof. De stichting helpt christenen, moslims, hindoes...eigenlijk iedereen met of zonder geloof. Voor ons is iedereen hetzelfde." Als we haar vragen wat ze nog graag aan de lezers zou willen vertellen zegt ze:

"Ik hoop nog lang met dit werk door te kunnen gaan, omdat er nood is en we moeten niet weglopen maar proberen iets aan deze nood te doen. God laat je zien waar je nodig bent. Hij heeft mij niet voor niets op je weg gebracht..."

Wie meer wil weten over haar stichting kan een kijkje nemen op de website [www.stvan.nl](http://www.stvan.nl)

*Tekst en foto Anja Donkers*